

Επιστολές πρόσκλησης στη Διάσκεψη από τον Heydrich προς τον Martin Luther  
της 29<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1941

---

Ο αρχηγός της Αστυνομίας Ασφαλείας  
και της SD  
Εμπιστευτικό  
Κύριον Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών,  
Luther,  
Βερολίνο

Βερολίνο, 29 Νοεμβρίου 1941

Αγαπητέ Σύντροφε Luther!

Στις 31.7.1941 ο Reichsmarschall της Μεγάλης Γερμανίας [*Großdeutsches Reich*] μού ανέθεσε να συντονίσω, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εμπλεκόμενες κεντρικές υπηρεσίες, όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες σε οργανωτικό, πρακτικό και υλικό επίπεδο για μια τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος στην Ευρώπη και να του παραδώσω ένα συνολικό προσχέδιο το συντομότερο δυνατόν. Επισυνάπτω μια φωτοτυπία αυτής της ανάθεσης.

Λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχουν αυτά τα ερωτήματα και για χάρη της επίτευξης

κοινής πορείας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στις εργασίες που άπτονται αυτής της τελικής λύσης, προτείνω την κοινή συζήτηση αυτών των προβλημάτων, ιδιαίτερα λόγω των ήδη από την 15.10.1941 διεξαγόμενων μεταφορών Εβραίων από την περιοχή του Ράιχ, συμπεριλαμβανομένων και των Προτεκτοράτων της Βοημίας και της Μοραβίας προς ανατολάς.

Για αυτό το λόγο σας προσκαλώ σε μια συζήτηση ακολουθούμενη από πρωινό την 9<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 1941, στις 12:00, στο γραφείο της Διεθνούς Επιτροπής Ερευνών, Βερολίνο, Am Kleinen Wannsee αρ.16 [χειρόγραφο αλλαγή σε: Großen Wannsee 56-58].

Έχω απευθύνει όμοιες επιστολές και στον κο. Διοικητή της Γενικής Διοίκησης δρ. Frank, τον κο. γκαουλάιτερ Meyer, τους κυρίους υπουργούς εσωτερικών Stuckart, Dr. Schlegelberger, Gutterer και Neumann, καθώς και στον κο. επικεφαλή αξιωματούχο Dr. Leibbrandt, τον SS-*Obergruppenführer* Krüger, τον SS-*Gruppenführer* Hoffmann, τον ανώτερο διοικητή των SS Greifelt, τον SS-*Oberführer* Klopfer και τον Γενικό Διοικητή της Καγκελαρίας Kritzinger. Χάιλ

Χίτλερ. Δικός Σας [Υπογραφή] Heydrich

1<sup>ο</sup> παράρτημα



88

Der Chef der Sicherheitspolizei  
und des SD

Handwritten: *Handwritten notes and stamps, including 'S 3 DEC 1941' and 'S 3 DEC 1941'.*

Auffassung bei den in Betracht kommenden Zentralinstanzen an den übrigen mit dieser Endlösung zusammenhängenden Arbeiten rege ich an, diese Probleme zum Gegenstand einer gemeinsamen Aussprache zu machen, zumal seit dem 15.10.1941 bereits in laufenden Transporten Juden aus dem Reichsgebiet einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren nach dem Osten evakuiert werden.

Ich lade Sie daher zu einer solchen Besprechung mit anschließendem Frühstück zum 9. Dezember 1941, 12,00 Uhr, in die Dienststelle der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission, Berlin, Am Kleinen Wannsee Nr. 5, ein.

Ähnliche Schreiben habe ich an Herrn Generalgouverneur Dr. Frank, Herrn Gauleiter Dr. Meyer, die Herren Staatssekretäre Stuckart, Dr. Schlegelberger, Gutierrez und Neumann, sowie an Herrn Reichsamtsleiter Dr. Leibbrandt, #-Obergruppenführer Krüger, #-Gruppenführer Hoffmann, #-Gruppenführer Greifelt, #-Oberführer Klopfer und an Herrn Ministerialdirektor Kritzinger gerichtet.

Heil Hitler!

Ihr *Meijer*

K210420

1 Anlage.

372044