

# Uitnodiging van Heydrich voor de conferentie aan Otto Hofmann van 8 januari 1942

---

De chef  
van de Sicherheitspolizei en van de SD

Praag, 8 januari 1942

Aan  
SS-Gruppenführer Hofmann  
Rasse- und Siedlungshauptamt  
Berlijn  
Hedemannstrasse

Beste Hofmann!

De voor 9.12.1941 geplande bespreking over de kwesties in verband met de Endlösung van het Jodenvraagstuk moest ik toen omwille van plotse gebeurtenissen en de daarmee verbonden verplichtingen van een deel van de genodigden op het laatste moment jammer genoeg afzeggen.

Aangezien de behandeling van de kwestie niet langer mag worden uitgesteld, nodig ik u daarom opnieuw uit voor een

bespreking met aansluitend ontbijt  
op 20 januari 1942 om 12 uur in Berlijn,  
Am Großen Wannsee 56-58.

De kring van genodigden uit mijn vorige uitnodiging blijft onveranderd.

Heil Hitler!  
Uw [handtekening] Heydrich

**Der Chef  
Der Sicherheitspolizei und des SD**

Prag, den 8. Januar 1942

C.d.S. B.Nr. 18 / 42

An

A-Gruppenführer **H o f m a n n**  
- Rasse- und Siedlungshauptamt-  
B E R L I N  
Friedemannstr.

P 13  
1

Prag am 9. I

Lieber **H o f m a n n** !

Die für den 9.12.1941 anberaumt  
gewesene Besprechung über mit der Endlösung der  
Judenfrage zusammenhängende Fragen mußte ich a. St.  
aufgrund plötzlich bekannt gegebener Ereignisse  
und der damit verbundenen Inanspruchnahme eines  
Teiles der geladenen Herren in letzter Minute  
leider absagen.

Da die zur Erörterung stehenden  
Fragen keinen längeren Aufschub zulassen, lade  
ich Sie daher neuerlich zu einer

Besprechung mit anschließendem Frühstück  
zum 20. Januar 1942 um 12,00 Uhr  
Berlin, Am Großen Wannsee 56-58

sind.

Der in meinem letzten Einladungs-  
schreiben angeführte Kreis der geladenen Herren  
bleibt unverändert.

Heil Hitler !

Ihr

*[Handwritten signature]*